

Mag ik me even voorstellen? zeg je en dan steek je je hand uit (Tenminste, zo ging dat vóór corona.) De Bond VEG heeft zijn identiteit ook uitgedrukt in de zogenaamde 'vijf vingers van een hand': hiermee wil de Bond zich voorstellen. Wat is nu die identiteit van de Bond?

Ds Sjaak Weststrate, lid van het comité van onze Bond, weet er alles van. Hij reageert op de omschrijvingen van de 'vijf vingers'.

1. Vrij en verbonden

Als gemeenten zijn we zelfstandig. Maar als gemeenten, die met elkaar verbonden zijn, leren we van elkaar. We werken als gemeenten in de Bond VEG onder andere ook samen op het gebied van: zending en diaconaat, kerkelijke opleiding, toerusting en de zorg voor voorgangers. Want we zijn wel op onszelf maar we doen het niet in ons eentje.

'Vrij betekent niet. losbandig. Maar binnen de bandbreedte van de Schrift zijn er nuances en daarin vul je elkaar als gemeenten aan, en je corrigeert elkaar ook. Voor buitenstaanders is dat 'vrije' in onze naam lastig uit te leggen.'

2. Gemeenten van gelovigen

We hechten aan een persoonlijk geloof en toewijding aan God. De gemeente is bedoeld als een gemeenschap die bemoedigt en ondersteunt in persoonlijke geloofskeuze en geloofsverantwoordelijkheid.

Je brengt er je eigen gaven en talenten in. Zo dragen we bij aan de veelkleurigheid in de gemeente die een afspiegeling is van de veelkleurigheid van God zelf.

'Geloven is een persoonlijke keuze, en van daaruit kom je in een gemeente samen.

Maar er zijn geen dingen waarmee je elkaar de maat kunt nemen. Rondom de Bijbel en Christus komen we samen en dan ontstaat het gesprek over de vraag: wat betekent het om volgeling van Jezus Christus te zijn? En hoe vertaal je dat naar je leven nu?'

3. Zendingsgemeenten

Zending is geen taak van de gemeente, het is haar wezen.

'Je bent als gemeente zendingsgemeente en daarin middel van de Heilige Geest. Dat is echt de kern van de gemeente. Je kunt dat niet onderbrengen in een werkgroep. Het is echt "to be or not to be". Ik heb zelf nooit de drang gehad om zending te worden. Maar als werker in de gemeente ben je ook zending.'

4. Actueel geloven

In de Bond van Vrije Evangelische Gemeenten focussen we niet op vaste, traditionele geloofsbelijdenissen. God leidt ons door de Geest telkens opnieuw tot nieuwe vormen van belijden. De Bijbel daagt ons uit om iedere dag opnieuw te bedenken wat ons geloof betekent.

'Dat betekent dat we een spa dieper gaan. We slaan het gestolde element van de traditie over en kijken naar het nu, wat je nu gelooft. Daarover gaan de gesprekken aan tafel en daarin mag je ook verschillen van elkaar, ook als gemeenten. Geloven heeft steeds te maken met de dag die je instapt. Je moet geen waarheden koesteren waar je een warme herinnering aan hebt. Het gaat om geloven in de wereld waar je deel van bent. Als er asielzoekers zijn in je dorp, dan is dat de vraag. Daar moet je als gemeente niet voor weglopen.

Je zou nu conferenties moeten houden over de vraag: houden we onze voeten nog droog, over het klimaat. Want anders word je een museumgemeente. Daarvoor kun je wel naar Orvelte.'

5. Samen kerk!

Gemeenten en kerken hebben elkaar nodig. De wereld is te groot om de grote opdracht van Jezus alleen uit te voeren. We zoeken dus samenwerking met andere kerkgenootschappen en christelijke organisaties. 'We hebben iets onderscheidends in onze benadering en bereiken mensen die anderen niet bereiken. Maar altijd: we zijn samen kerk en staan voor hetzelfde. We gaan ons niet erop beroepen dat we de ware leer hebben. In alle bescheidenheid staan we wel voor wat bij ons past en we

schamen ons niet voor wat we in te brengen hebben. We mogen er ook zijn, met onze gemeentevorm. We voegen met trots een kleur toe aan een kleurenpalet van kerken. Als onze gemeentevorm niet had bestaan, had hij uitgevonden moeten worden.'

`Deze vijf vingers en de Beginselen uit de negentiende eeuw waar ze op gebaseerd zijn, zijn zeer geschikt voor introductiecurcussen. Hiermee vertel je buitenstaanders en nieuwkomers in je gemeente over de eigenschappen van de VEG. Dan krijg je echt te horen; dit had ik eerder moeten weten! Het zijn geen vijf punten die iedereen verplicht moet geloven. Maar elke keer is er weer de vraag: doe je mee, ga ie mee verder met ons?